

Welkom in onze stal

Welkom in onze school!

Het heeft iets mee van een stal, vind je niet?

't Is wel een beetje raar, voor de tijd van het jaar ...

En toch is het eigenlijk heel logisch, echt waar!

Er loopt hier heel wat volk rond.

In deze herberg is er plaats voor iedereen die het wil,
die het wil voelen, die het wil kunnen, die het wil doen:

de Maria's met hun mantel van liefde,

de Jozefs die 't goede voorbeeld willen tonen,

de koningen met hun kennis en expertise,

de herders die niemand achterlaten.

Vergeet ook niet de os en de ezel,

Op het eerste zicht niet veel zaaks, toch in stilte aanwezig, waken ze over het kind.

Ah ja: het kind!

Het kind die hier in onze stal terecht is gekomen,

het is hier dat moest zijn, het zit hier op zijn plaats.

En al is het maar een stal,

hier mag het in het midden staan.

Het mag hier nog wat blijven.

Het leert hier nog een stiel.

Grote cadeaus verwachten we hier niet.

Geen goud, geen wierook of mirre,

liever een simpele lach, een grapje, een knipoog of 'tot morgen he'.

Samen maken we er iets van,

sterker nog, we kunnen niet zonder elkaar.

Hier verstaat iedereen elkaar.

Hier zijn we thuis.

Geen chic kasteel,

en toch trots op onze stal!